

# Kleef in twee uren



Schüsterken



Zwanenburcht  
& Stiftskirche



Elsafontein

U vertrekt vanaf het “**Schüsterken**” en wandelt richting de voetgangerszone.

De licht hellende weg doet misschien al vermoeden dat de naam Kleef, afgeleid van klif of klip, zijn oorsprong heeft in de heuvel die werd opgehoogd door de eindmorene uit de ijstijd. Voor de grote **fontein aan de Fischmarkt**, met Elsa en Lohengrin – beter bekend als Beatrice en Elias, slaat u linksaf en loopt door het steegje bergop. U komt uit bij het symbool van Kleef, de **Zwanenburcht**.

Waar vroeger de hertogen woonden, wordt tegenwoordig recht gesproken. Voor de ingang van de burcht vindt u informatieborden met foto's en aan de linkerkant is een deel van de oude muren onder een glazen overkapping zichtbaar.

Wandel naar de binnenplaats en bewonder de reliëfs van beeldhouwer Alfred Sabisch boven de deuren en op de **Zwanenfontein**. Aan de hand van de informatie van de Kleefse cultuurhistorische vereniging krijgt u een eerste indruk van de burcht en de geschiedenis. Wie niet opziet tegen een klim van negentig treden, moet in elk geval de toren op. Op de verdiepingen zijn wisseltonstellingen over historische onderwerpen of moderne kunst te vinden. Het uitzicht over de Niederrhein maakt uw inspanningen meer dan goed. De terugweg is sowieso veel gemakkelijker.

Voor de burcht loopt u linksaf de berg af. Aan de voet van de burchtberg ziet u het riviertje **Kermisdahl**. Vroeger was het een arm van de grote Rijn en tegenwoordig hebben roeiers en waterfietsers plezier op het water. Verder buiten de stad was hij als Spoykanaal en nationale waterweg voor de levensmiddelenindustrie decennialang een van de belangrijkste transportaders naar het centrum van de stad.

U volgt de **Johan Maurits wandelroute**, het riviertje aan uw linkerhand, tot aan de plek waar de rivier door een aardverschuiving is versmald. Hier, bij de 'smalle hals', vormt de Luisenbrücke sinds 2005 een verbinding met de Galleien. Koningin Louise van Pruisen maakte als 16-jarige prinses in 1791 een studiereis naar de Niederrhein en Nederland, en was laaiend enthousiast over Kleef. Vanaf het midden van de brug vormt de Zwanenburcht een prachtig fotomotief. Uw route loopt echter niet over de brug, maar over de kronkelende trappen de heuvel op.



Zuil van Cupido



Narrenfontein



Kermisdahl

# Kleef in twee uren



Schüsterken



Zwanenburcht  
& Stiftskirche



Elsafontein

U komt aan bij een kunstwerk, **de zuil van Cupido**. Het monument bestaat uit een oude veldslang en bommenkraters. Dit was oorspronkelijk de zichtas van de Nassauer Allee en Lindenallee. De Cupidofiguur op de zuil werd gemaakt door beeldhouwer Dieter van Levetzow. De liefdesengel met pijl en boog op de top is onbeschadigd uit de oorlog gekomen.

Bovenlangs het water loopt u weer terug, langs de Kreisverwaltung, waar aan het begin van de vorige eeuw nog Hotel Maywald stond. Willy Maywald, de zoon van de familie, was in de jaren 1950 een beroemd modiefotograaf voor Dior en andere modeontwerpers. En op 2 februari 1935 kreeg de 62-jarige Gustav Hoffmann, oprichter van het beroemde kinderschoenenmerk 'Elefantenschuh', hier tijdens het dansen een hartaanval. Hij wist van de aandoening, maar greep desondanks iedere gelegenheid tot feestvieren aan.

Achter de Verwaltung in het huidige **Prins Maurits Park** was in de tijd van Johan Maurits van Nassau-Siegen een weelderig lusthof met rondels, panoramaterrassen en oranjerie te vinden.

U loopt verder over de Nassauer Allee naar de **Stiftskerk**. Hier liggen de hertogen van Kleef begraven. Voor de kerk staat het monument van de **gevallen krijger van Mataré**.

De tocht gaat verder over de kleine Markt met de **Narrenfontein**. Met de aanschaf van deze fontein door het Kleefse stadsbestuur voelde menig Kleefs carnavalsvierder zich voor de gek gehouden.

Via de Kirchstraße loopt u weer richting de 'Elsafontein': dit keer kunt u echter genieten van het rugaanzicht van de niet zo charmant afgebeelde dame. Van hieruit is het nog maar een paar minuten lopen naar het startpunt.

En als u de volgende keer wat meer tijd heeft, moet u echt een bezoek brengen aan de tuinen of het graf van prins Maurits, de uitkijktoren, een kijkje nemen bij de molen in Donsbrüggen of een ritje maken met de fietslorrie...



Zuil van Cupido



Narrenfontein



Kermisdahl



# Kleef in twee uren



Schusterken



Zwanenburcht & Stiftskirche



Elsafontein



Zuil van Cupido



Narrenfontein



Kermisdahl